



Stichting
WijzeR
Voor spirituele groei en bewustwording

Nieuwsbrief

10e jaargang, nummer 2, januari 2013

Info: Froukje van der Zwaag 0519-297641

Website: www.stichting-wijzer.nl Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl

Lieve mensen,

We hebben inmiddels het jaar 2012 met een spetterende lezing van José de Graaf en Fred Butter achter ons gelaten, en gaan verheugd verder in dit nieuwe jaar 2013. Ik wens jullie allen een hartverwarmend, bewust jaar van -en in verbondenheid.

Ik ben erg blij dat Monique Leurink wederom bereid is om voor ons een lezing te verzorgen. Op 23 januari geeft ze haar presentatie: "De waarden van De Nieuwe Tijd, vragen om een verdiepingsslag in jezelf".

Vragen jullie je ook af: "En hoe nu verder"? Anton Teuben doet dat wel. Op 27 februari verwelkomen wij de oprichter van de SOPN en de alternatieve nieuwssite Niburu.

Over Bonifatius is reeds veel geschreven en gesproken maar hoe zit het nu eigenlijk met "Bonifatius tussen Kelten en Christenen"? Onze gastspreker John van Schaik is uitermate bekwaam dit toe te lichten op 27 maart.

Op 24 april verwachten we Yvonne van Steen met haar lezing: "Atlantis in de huidige tijd".

In mei beëindigen we het seizoen met een lezing van Evert Jan Poorterman, deze spraakwaterval zal op 22 mei zijn visie geven op het onderwerp: "Over de 2^e Ster, zijn bewoners en hun kinderen de Friezen"? En wat heeft het "Oera Linda Boek" hiermee te maken?

Tevens informeer ik jullie bij deze dat er geen verslagen van de lezingen meer worden gemaakt, tenzij er zich mensen aandienen die deze taak op zich zouden willen nemen. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, neem dan even contact met mij op. Kennis van de Nederlandse taal, computer en typevaardigheid zijn gewenst.

Graag zie ik jullie weer bij onze lezingen.

Liefs en van harte tot ziens.

Froukje.



De Nije Warf

Als alles wankelt en niets spoort,
kunnen we beseffen,
dat we ons op de drempel
van iets nieuws bevinden.

Pema Chödrön

Wij verzoeken u om altijd van tevoren te reserveren opdat u verzekerd bent van een zitplaats.

Het komende halfjaar kunnen wij u weer een gevarieerd programma aanbieden. Wij zijn er blij mee en hopen u ook, zodat we u weer bij de lezingen mogen begroeten. Verder staat er in de nieuwsbrief een korte omschrijving van de lezingen tot en met mei.

- Reserveringen graag bij Froukje van der Zwaag, tel. 0519-297641
of per Email: stwijzer@stichting-wijzer.nl Website: www.stichting-wijzer.nl
- De entreekaarten kosten €9,00 en voor donateurs €7,00 per persoon.
- Aanvang van de lezingen is 19:30 uur.
- Locatie: De Nije Warf, Voorweg 31a te Wouterswoude.
- Het is ook mogelijk de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.stichting-wijzer.nl

Als u onze activiteiten waardeert en ons graag wilt steunen, dan kunt u donateur worden voor €25,00 per persoon of voor €42,50 per gezin per jaar. Als donateur krijgt u per persoon €2,00 korting op de toegangsprijs.

Opgave hiervoor graag schriftelijk door onderstaande bon in te vullen en op te sturen naar:
Froukje van der Zwaag, Kievitstraat 31, 9101 HB Dokkum.

.....
Ja, ik wil graag de activiteiten van de Stichting Wijzer steunen en donateur worden.

Naam (Namen)

Adres:

PC en Woonplaats

U maakt €25,- (resp. €42,50) over op bankrekening 36.22.35.341 t.n.v. Stichting Wijzer te Dokkum en u krijgt uw donateurbewijs toegestuurd. Wij zijn er heel erg blij mee en willen u bij voorbaat hartelijk bedanken.

Het programma van de Stichting WijzeR voor de lezingen t.m. mei 2013

woensdag	spreker	thema
23 januari	Monique Leurink	De waarden van De Nieuwe Tijd, <i>vragen om een verdiepingsslag in jezelf.</i>
27 februari	Anton Teuben	En hoe nu verder?
27 maart	John van Schaik	Bonifatius tussen Kelten en Christenen
24 april	Yvonne van Steen	Atlantis in de huidige tijd.
22 mei	E. J. Poorterman	Over de 2 ^e ster, zijn bewoners en hun kinderen de Friezen?

Omschrijving van de lezingen tot en met mei.

23 januari **Monique Leurink - De waarden van De Nieuwe Tijd,**
vragen om een verdiepingsslag in jezelf.

In deze lezing worden Waarden van de Oude Tijd en Waarden van de Nieuwe Tijd besproken. Maar dat betekent niet dat de Oude Waarden waardeloos zijn geworden. Ze worden meer naar de achtergrond gedirigeerd om plaats te maken voor nieuwe waarden. Maar hoe moet je je gaan verhouden tot de nieuwe waarden? Hoe komt het dat deze nieuwe waarden juist nu het licht gaan zien? En hoe moeten we ons verhouden tot groepen mensen die krampachtig blijven vasthouden aan oude waarden? Welke weg moeten we bewandelen? Ja, de nieuwe waarden zijn net zo waardevol als de oude. Om van daaruit te gaan leven vraagt een andere levenshouding, een verdieping in ons individuele bewustzijn. Daar zijn ankers voor nodig, een leidraad. Welke? Die worden besproken.

Monique Leurink is Spiritueel Astroloog. Zij geeft leiding aan Luna Negra, opleiding in Spirituele Astrologie in binnen- en buitenland. Verder werkt zij samen met Laurence Brian, Spiritueel Lichaamswerker. Als professionals werken zij samen in binnen- en buitenland met de workshop ESSENTIE die juist voor iedere deelnemer persoonlijk de weg wijst naar het essentiële bewustzijn, in lichaam en geest. www.lunanegra.nl/brochures-workshops

27 februari **Anton Teuben - En hoe nu verder?**

Toen mij werd gevraagd om informatie over mijn lezing dacht ik, ja het is dan 27 februari 2013 en we zijn de magische datum van 21-12-2012 dan allang voorbij en nu is het 19 mei 2012. Hoe staat de wereld er dan voor.

Als oprichter van de grootste klokkenluiderorganisatie en onafhankelijk persbureau SOPN/Niburu sinds 2002 (honderden werken nu en hebben hieraan meegewerkt) en nu ook net voorzitter van SOPN en UFO-meldpunt sinds 1986 ben ik nu redelijk op de hoogte hoe dit jaar er verder uit zal zien.

Morgen komt de G-8 bij elkaar en Europa is vrijwel failliet. Oplossingen zijn er niet meer tenzij de NESARA-wet uit de kast wordt gehaald. Deze wet is geratificeerd door president Clinton in 2002. De Venus-transit is ook morgen en als je alle feiten bij elkaar legt betekent het vrijwel zeker dat na 20 mei het financiële systeem zal klappen. Dit zal gepaard gaan met vele arrestaties van de elite die de mensheid al duizenden jaren hebben misleid.

De grootste cover-up zal volgend jaar niet meer bestaan als ik mijn presentatie geef. We weten dan van vrije energie, hebben weer de kennis terug van ons eigen zelfherstellend vermogen en buitenaardse contacten zijn dagelijks nieuws. De mensheid zal zich dan realiseren dat we zonder buitenaardse inmenging het niet hadden gered.

We zijn liefdevoller en gelukkiger en hebben uitzicht op vrede overal, en een gezonde, respectvolle en schone Aarde. We zijn dan inmiddels gestopt met het fabriceren van wapens, hebben een ander financieel stelsel en politiek zoals we dat nu zien is verleden tijd.

Dus waar de presentatie over gaat...dat weet ik nu nog niet maar ik beloof u..het zal boeiend zijn.
Anton Teuben 19 mei 2012

27 maart John van Schaik - Bonifatius tussen Kelten en Christenen

In de tijd dat de islamitische Arabieren de wereld veroveren en het christendom van het Oosten langs de zijderoute bloeit, verschijnt in een verre uithoek van de wereld Bonifatius in Friesland. We kennen misschien nog de oude schoolplaten waarop Bonifatius (ca.672-755) te zien is in een lange witte pij met lange haren en een lange baard. Zonder dat we er erg in hebben lijkt Bonifatius eerder op een Keltische druïde dan op een Romeinse bisschop of een Benedictijns monnik. Wat is er eigenlijk Keltisch aan Bonifatius? Zijn wij in de Lage Landen bekeerd door het Ierse christendom van Bonifatius en Willibrordus? Bonifatius was een Benedictijns monnik uit Exeter (ZW-Engeland), waar nog altijd een zekere Ierse christelijke oriëntatie was. Maar Bonifatius ging na zijn aankomst direct naar Rome waardoor zijn 'missie' een duidelijk Rooms signatuur kreeg. Zijn er desondanks Ierse elementen in zijn missie te vinden?

John van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de laat-antieke christelijke manicheeërs en de middeleeuwse christelijke katharen. Hij is directeur van het Origenes-Instituut dat de dialoog wil bevorderen tussen het kerkelijke en het esoterische christendom. Hij is hoofdredacteur van *BRES Magazine voor religie, wetenschap en gnosis*. Hij schreef samen met Jacob Slavenburg *Westerse Esoterie en Oosterse Wijsheid* (Ankh-Hermes 2010).

24 april Yvonne van Steen - Atlantis in de huidige tijd

Atlantis was duizenden jaren geleden een beschaving met een hoger Bewustzijn, bijzondere wijsheden, krachten en een eigen taal.

Uit een "channeling of boodschap" die Yvonne mocht ontvangen in mei 2002 tijdens haar bezoek aan Santorini, een eiland wat gezien wordt als een deel van het oude Atlantis, komt onderstaande zin..

De kracht die wij hebben bezeten in ons eigen weten zullen op uw aarde steeds meer worden toegepast en weer tot leven geroepen worden als uw mensheid zich "bewust kan zijn" van de magische krachten van weleer die niet tot het mystieke horen maar tot de resonantie van hogere stelsels en planeten die naar uw aarde en andere stelsels zullen worden gebracht.

Kunnen we deze zin begrijpen?

De huidige tijd is een tijd van verandering naar een hoger bewustzijn. Het is opvallend dat steeds meer volwassenen maar ook kinderen bijzondere wijsheden ont"wikkel"en. Wat is de samenhang tussen Atlantis en de huidige tijd? Hoe vinden we een weg in deze veranderingen?

De lezing wordt gegeven door Yvonne van Steen. Zij is medium en heeft zich al vele jaren verdiept in de bijzondere samenhangen die soms verklaarbaar zijn en vaak ook iets magisch hebben. Zij zal deze avond vertellen over de opmerkelijke ontdekkingen die zij doet waaruit duidelijk mag zijn dat er veranderingen plaats vinden die steeds meer zichtbaar mogen worden, Yvonne heeft een eigen praktijk voor psychotherapie en natuurgeneeskunde in Meppel, waar zij kinderen en volwassenen vanuit haar mediumschap en vanuit de visie van de Holistische Geneeswijzen begeleid. Voor meer informatie over Yvonne, haar ervaringen en haar praktijk: www.rayvar.nl

22 mei Evert Jan Poorterman – Over de 2^e ster, zijn bewoners en hun kinderen de Friezen?

Opnieuw zal Evert Jan komen vertellen over de 12^e Planeet, die de 2^e ster is van ons zonnestelsel. Ra, Marduk of Nibiru is de 2^e ster van ons zonnestelsel en draait in een baan om onze Zon. Als Evert Jan komt is de Maya-kalender reeds afgelopen en is een nieuwe telling begonnen. Zal het aflopen van de Maya-kalender in december 2012 ook betekenen dat de 2^e ster aankomt in ons zonnestelsel?!... en een einde maakt aan ons bestaan?! Dat zou kunnen... meent Evert Jan, die op zondagavond 1 augustus 2010 de komeet naast de Zon denkt te hebben gezien. Sindsdien zitten er elke morgen en avond wolken voor de Zon en bij gebrek aan 'natuurlijke' wolken verschijnen dan plotseling chemtrails zodat de Zon en het object niet zichtbaar zijn.

De 2^e ster wordt omgeven door vier planeten, door de Hopi in hun profetiën 'Nephews' genoemd, ofwel 'neefjes', met de betekenis van muggen. Als muggen dansen deze planeten om deze 2^e ster. Eén van de planeten van deze dwergster schijnt bewoond te zijn en astronauten zouden 445.000 jaren geleden in staat zijn geweest tot interplanetaire ruimtevaart en na uitvoerige inspectie van de planeten van ons zonnestelsel, bleek planeet Ki (onze planeet) geschikt te zijn voor verkenning en exploitatie van erts en mineralen. Na talloze onbemande vluchten besloot men manschappen af te zetten op deze planeet. Dat was de komst van de Anunnaki, de kwartiermakers... voor de manschappen die zouden volgen.

Kunnen wij deze 2^e ster binnenkort terugverwachten? Was hij Elenin? die ons recentelijk passeerde? Wanneer zal de Hopi-profete in vervulling gaan en kunnen we Blue Star Katchina verwachten... en wanneer komt dan Red Star Katchina, de grote vernietiger?! Om dat beter te kunnen begrijpen moeten we terug naar zijn laatste passage. Dat was ten tijde van de Exodus en Mozes die het Volk Israël's uitgeleide deed uit Egypteland... en die Israëlieten brengen ons meteen bij de oer-Nederlanders of de proto-Friezen. Die stammen oorspronkelijk uit de stad Babylon en ommelanden en de landen Sumer en Akkad.

Onderzoek naar de oorzaken van de vlucht sluit aan bij het 'Oera Linda Boek' van de Friezen. Dat boek dook in 1847 op in Medemblik, alwaar Cornelis over de Linden het in ontvangst nam van zijn oude tante Aaltje. In 1867 gaf Cornelis het geschrift door aan de Fryske Akademie en werd het door dhr. Ottema in boekvorm uitgebracht in 1876. Het verhaal zou verzonden en vals zijn, maar er zijn te veel aanknopingspunten met het verleden... Zo kende Molkwerum ooit een sterrenwacht, en lag er in Drenthe een raketbasis. De oer-Friezen zijn de verdwenen Soemeriërs die na langdurige omzwervingen kozen om in de 'lage landen' een nieuw machtscentrum op te bouwen. Daar voegden zich later de stammen Israël's bij. Wij Nederlanders hebben een diep spoor getrokken door de geschiedenis...



Info voor de lezingen van onze zusterstichtingen vindt u op de volgende adressen:

Stichting In-zicht te Joure
Info: Jenny v.d. Veen tel: 0519-297605
Email: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl

Stichting Innerlijk Besef te Assen
Info: Henk Koops, tel: 0592-65 66 10
Email: info@innerlijk-besef.nl
Website: www.innerlijk-besef.nl

Stichting De Graancirkel te Steenwijk
Info: Jeanette Bakker, tel: 0521-516048
Email: stichting@stichtingdegraancirkel.nl
Website: www.stichtingdegraancirkel.nl

Locatie van “DE NIJE WARF” te Wouterswoude



“De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren”.

Albert Einstein